

Dagboksanteckningar från Senegal och Guinea i oktober-november 2006

Jag kom tillbaka till Landsbro på kvällen den 20 november, en vecka tidigare än beräknat. Anledningen var, dels ett inställt planerat besök i Elfenbenskusten, dels att det inte fanns så mycket att göra i Senegal, då Raphaël DIONE rest till Brasilien den 7 november. Hans familj har dessutom flyttat till Fatick som planerat. I Brasilien skulle det gälla ett besök på en missionskonferens och sedan en eventuell ögonoperation. Raphaël har problem och kan endast se med ett öga. Vi får hoppas att allt går bra för honom och för arbetet i Senegal har han mycket stor betydelse.

Förberedelse

För att kunna följa upp förberedelserna för den Alphakonferens som vi planerat genomföra den 27 och 28 oktober reste jag till Senegal den 17 oktober. Jag hade fått husrum på ett gästhem som missionsorganisationen WEC driver i Dakar. Maria Soukka hade tipsat mig om detta gästhus. Där kan man bo för endast 50 kr per dygn.

Vid ankomsten till Dakar med TAP Air Portugal natten mellan den 17 och 18 oktober kom Raphaël DIONE och hämtade mig på flygplatsen. På eftermiddagen dagen efter kom han på besök. Han försäkrade att allt var i sin ordning och vi kom överens om ett planeringssamtal kommande lördag, då vi bestämde den kommande veckans aktiviteter. På fredagskvällen hade jag träffat Eivind Wiström och Solveig Hammar hemma hos familjen Soukka. Eivind och Solveig hade kommit för att medverka i Alphaseminariet. De skulle emellertid åka till Mbour med familjen Soukka över helgen, eftersom man nu väntade en långhelg på grund av avslutningen på Ramadan. Jag kunde senare meddela dem resultatet av mötet med Raphaël. Jag hade skaffat ett telefonabonnemang och det kom till god användning.

På torsdagen hämtade jag en del uppgifter på tekniska högskolan för att senare kunna ordna en tillfällig programlicens för det datorprogram som mitt företag säljer i Afrika.



Pingstkyrkan Béthel, i stadsdelen Sacré Coeur i Dakar

På söndagen ville Raphaël att jag skulle besöka pingstkyrkan i Sacré Coeur, Béthel, där pastor Mignane NDOUR är ansvarig pastor. Mignane var en av de ansvariga för det kommande Alphaseminariet. Efter gudstjänsten, där jag fick tillfälle att tala, hämtades jag av Raphaëls chaufför. Efter en väntan på avslutningen av ett samtalsmöte i kyrkan i Grand Yoff blev jag, tillsammans med några brasilianska missionärer som besökt gudstjänsten där, hembjuden till Raphaël på en sen senegalesisk lunch.

På måndagskvällen kom den fjärde personen som skulle medverka i Alphaseminariet. Det var Jean Lebel. Jag var med Raphaël och mötte honom vid flygplatsen.

Besök

Under tisdagen besökte jag tillsammans med Jean Lebel bibelskolan, som ligger i Keur Massar utefter huvudvägen ut från Dakar. Det blev tillfälle till samtal om seminariet och missionsarbete i Senegal. Jean Lebel predikade på en gudstjänst och gav också en lektion på skolan. Vi bjöds på senegalesisk lunch.

Under onsdagen ville Raphaël visa de flesta pingstkyrkor i Dakar för oss besökare och vi rest runt till Baobab, Sacré Coeur, Grand Yoff och till den största kyrkan, Temple Évangélique i Colobane. Vi åt lunch på Les Ambassades som ligger nära det gästhus i Point E, där jag bodde.

Under torsdagen konfirmerade jag min biljett för den fortsatta resan till Guinea och gjorde en del inköp för seminariet. På kvällen gav Jean Lebel ett bibelstudium i Temple Évangélique.

Alphaseminarium

På fredagen började konferensen något försenad och i början med de få deltagare som hunnit komma. Man kan säga, att det som kunde befaras inträffade, då många kom för sent till starten. Ändå hade vi bestämt, att seminariet skulle börja en timma senare än det ursprungliga programmet. Trafiksituationen i Dakar är besvärlig och speciellt för närvarande, då många arbeten pågår på de stora huvudvägarna i Dakar.



Ett Alphaseminarium i Baobab, Dakar.

Sedan följde programmet under fredagen som planerat. På lördagen gjordes en del ändringar. På lördag morgon var alla på plats i tid efter uppmaningen, att inrikta sig på att komma klockan 9 trots att seminariet skulle börja klockan 10. En annan anledning till att vi kunde börja i tid var, att de långväga deltagarna övernattat i Dakar. Ändringarna i programmet gällde "verkstäderna" (grupparbetet). Vi tog det som gemensamma aktiviteter och kunde sedan avsluta tidigare, då många skulle resa hem till sina församlingar på andra orter. Vi avslutade ungefär kl. 14 och åt lunch.

Deltagare och ansvariga senegaleser uttalade sin uppskattning för seminariet och många uttryckte sina avsikter att starta kurser. Speciellt glädjande var intresset från en deltagare från Mauretanium, som ansåg att Alpha skulle kunna hjälpa honom i evangelisationsarbetet i hans islamistiska hemland.

Kursprogrammet i sammandrag

Fredagen den 27 oktober började vi efter en försenad start kl. 11. Samlingen inleddes av pastor Raphaël och sedan behandlades Alphaprinciper (Lebel), organisation (Nimmersjö), gruppsamtal (Wiström), förbön (Hammar), pastorsuppgiften och typisk Alphapresentation (Lebel). Avbrott gjordes för lunch och avslutning skedde omkring kl. 18.

Lördagen den 28 oktober, 10.00 – 14.30: Flera ämnen togs upp efter inledning med bön och visningen av ett avsnitt ur Alphakursen på DVD-skivan. Presentationer (Lebel), ungdomsalphas (Hammar), administration i Alpha, (Nimmersjö), hjälpsökande deltagare (Wiström), fortsättning efter Alpha (LEBEL) och sammanfattningar (Nimmersjö, Dione m.fl.)

Antalet deltagare som noterat namnet på närvarolistan är 27 stycken och 15 personer har mottagit material förutom pastor Raphaël, som har tillgång till DVD-kursen. Den kanadensiska missionären Jane Penny kunde inte delta på grund av sjukdom, men var speciellt intresserad för arbetet med Alpha för ungdomar.

Mission i Senegal

På söndagen besökte vi Kaolack, där Jean Lebel predikade. Vi besökte även en förskola som startats av församlingen och fick lunch hos pastorsfamiljen på platsen. På vägen tillbaka stannade vi i Fatick och där Assemblée de Dieu börjat ett nytt arbete. Resan startades innan kl. 6 på morgonen och vi kom tillbaka på kvällen kl. 19. Vår guide på söndagens resa var pastor Joël Farba Diouf, som just tillträtt en ny tjänst i Tiadiaye, där vi hämtade honom på morgonen och lämnade honom på kvällen.



Lunch i Kaolack och besök i Fatick, från vänster Eivind, Joël, pastorsfamiljen och Jean.

Följande måndag hade vi ett samtal om mission med Dione och några medlemmar ur styrelsen för Assemblée de Dieu i Senegal. Bland annat berördes gästföreläsningar vid bibelskolan, möjligheterna till projektmedel för miniprojekt, önskemål om stipendier, team från Sverige, burundiernas planerade arbete i Senegal och Nybroförsamlingens åtagande som kontakt för Senegal.

På måndagskvällen var vi hemma hos familjen Soukka på middag. På tisdagen kunde jag installera programmet på tekniska högskolan och sedan tillbringade jag tiden efter kl. 12 tillsammans med Jean Lebel och de amerikanska missionärerna Finck, som sedan sina språkstudier i Schweiz kände Jean.

Till Guinea

På onsdagskvällen träffade jag Raphaël Dione vid Temple Évangélique och tog farväl och tidigt nästa dag skulle jag resa till Guinea. Flyget blev försenat och jag kom iväg på eftermiddagen den 2 november.

Dabola

I Guinea kunde jag besöka Dabola, där vi varit engagerade sedan 1993, då jag gjorde mitt första besök där. 1996 var vi med och bildade en församling och det var den jag nu kunde besöka. Det pågick en kampanj i Dabola med Campus pour Christ. Där finns nu tre evangeliska församlingar, Église Protéstante Évangélique (CMA), Église Schekina och Assemblées de Dieu. De hade nu en gemensam kampanj med en pastor från Mali, Louka DIARRA, en omvänd muslim, som också predikade i den gudstjänst jag medverkade i den 5 november. När vi kom dit 1993 i november, så fanns det enligt uppgift 5 kristna som arbetade i Dabola. Assemblée de Dieu var den första församling som bildades på platsen i juni 1996. Många döptes men jag kunde konstatera, att många av de medlemmar som fanns där så sent som i mars 2004 har flyttat på grund av arbetsbrist i Dabola. Bland dem som flyttat till Conakry är en äldstebroder som är byggentreprenör.



På väg mot Dabola.

Pastorn i pingstförsamlingen, Daniel TOUNKARA kunde berätta, att förskolan som vi startade 1996 nu åter kommit igång efter ett avbrott 2005. Många familjer har flyttat ut i det område, där förskola och kyrka ligger. Samtidigt visade han mig den kyrkobyggnad som var under uppförande centralt i Dabola. Han tänkte sig att invigningen kunde ske i april 2007. Kanske kan de börja arbeta på båda platserna så småningom.



Förskolan och pingstkyrkan från 1997 (t.v.) och den nya kyrkan färdig för invigning i april 2007

Conakry

Jag besökte även församlingen i Taoyha i Conakry, dels fredagskvällen, innan jag reste upp till Dabola, dels tisdagskvällen efter besöket i Dabola. Det är den församling som ordföranden i Assemblées de Dieu, Hubert GEBENAKOU förestår. Under dessa båda kvällar var det bön på fredagskvällen och bön och bibelstudium på tisdagskvällen. Båda samlingarna var välbesökta.

På onsdag eftermiddag den 8 november besökte Hubert mig på hotellet, där jag bodde. Vi samtalade om Alpha och om burundiernas eventuella missionsinsatser. När det gäller Alpha, så har de i Conakry tidigare fått material av mig och även en video på franska, där Nicky Gumble undervisar i de olika avsnitten av Alpha-kursen. Hubert sa, att de var intresserade av att starta kurser och skulle delta i den eventuella konferensen för regionen som Alpha International talat med oss om.

Beträffande burundiernas mission hade de liksom i Senegal fått ett förslag på avtal från Kayogoro. De hade samma uppfattning om förslaget som de tyckte visade att man i Burundi vill arbeta mer självständigt gentemot AD än vad andra samarbetsmissioner gör i Guinea. Det är inte möjligt och därför tänker Hubert föreslå ett avtal om samarbete som motsvarar det man har tidigare föreslagit den franska pingstmissionen. Från Sverige har det gjorts klart tidigare, att man önskar att Burundi samarbetar med AD och att detta är en förutsättning för ett eventuellt missionssamarbete med svenska församlingar i Västafrika. Jag hoppas att de kan komma överens.

Två dagar i Conakry ägnade jag åt annat som inte direkt har med missionsarbetet att göra, men som ger möjlighet till intressanta kontakter. Jag har sedan tidigare kontakt med Tekniska Högskolan vid universitetet i Conakry och ett företag inom elteknikbranschen. Jag fick en inbjudan att föreläsa en vecka på högskolan om användningen av ett datorprogram, som man är intresserad av, och jag diskuterade

samarbetsmöjligheter med elteknikföretaget, som har en del kontakter i Guinea. På högskolan talade vi om planer för februari-mars 2007. Högskolan i Conakry har förövrigt flera ryska lärare.

Åter till Senegal

Vid återkomsten till Senegal blev det några vilodagar. Jag fick bara ett uppföljningssamtal per telefon med en broder i Fatick, som ämnade starta Alphakurser.

Söndagen den 19 november besökte jag pingstkyrkan i Baobab, där vi hade Alphaseminarier. Missionären från Togo, Issifou, var på predikobesök. Han har flyttat från Diourbel till Dakar. Jag såg, att det var många kyrkobesökare jämfört med de fem à sex personer som samlades i november 2003, då jag för första gången besökte en gudstjänst i Baobab. Då hade Laurent Boshi från Frankrike just börjat sitt arbete i Senegal. Jag frågade honom efter gudstjänsten om det fanns senegaleser i församlingen nu men han svarade, att det bara var ett fåtal. Jag hälsade på två av gudstjänstbesökarna, den ene var en student från Burundi. Han hade varit i Senegal ett år för studier. Den andra personen var en rwandisk kvinna som var gift med en burundier som arbetade för FN i Dakar. De flesta gudstjänstbesökare var ”invandrare”. Detta är något som gäller generellt i kyrkorna i Dakar och det bekymrar även Dione, med tanke på arbetet i Senegal.



Pingstkyrkan i Baobab i november 2003 och i november 2006

Jag besökte Tekniska Högskolan och ordnade med ett avtal angående provinstallationen av datorprogrammet. Utsikterna att sälja programmet är nu större eftersom den person som önskar använda programmet blivit avdelningschef på avdelningen för elteknik och kommer att lägga programmet som nummer två på investeringsprogrammet 2007. Det som har högre prioritet är modernisering av provbänkar i laboratoriet. Vi får se hur budgeten ser ut i februari 2007. *Kanske* kan dessa kontakter hjälpa mig att besöka Senegal (och Guinea) även 2007. Men det skulle vara önskvärt med insatser och besök från olika församlingar i Sverige framöver.

Gunnar Nimmersjö
Landsbro



École Supérieure Polytechnique, ESP, i Dakar